

Vykort från Santiago de Chile

Nu har vi varit iväg till Chile igen. Det innebär att det kommer några "extravykort" vilket är ganska kul - i alla fall att tillverka och skicka. Jobbet med att bygga reningsverk där rullar på. Kanske kommer verksamheten att öka. Det ser i alla fall ut så just nu. I så fall kommer det att bli många resor dit i framtiden.



Detta vykort innehåller endast bilder från huvudstaden Santiago de Chile. Trots att Santiago ligger på andra sidan denna jord, skulle man inte kunna avgöra det om man skulle bli nersläppt med förbundna ögon. Om man bortser från språket och inte tittar på skyltar, skulle man lika gärna kunna tro att man är i någon storstad i Sydeuropa. Chile är ett mycket modernt land och den moderna delen av Santiago ligger inte efter Sverige i något avseende, så vitt vi har kunnat se.



Det finns några gågator i Santiago's Downtown. Här är en av dom.
Det är mycket rent och städat. Inget skräp här inte.



Ett sätt att försörja sig på. Man klär ut sig till någon, sprutar ner hela sig med färg. Sedan står man blick stilla så att man ser ut som en staty. Folk tänker inte på det förrän "statyn" plötsligt gör några snabba rörelser. Det ser ut som en staty plötsligt får liv. Det är ganska effektivt, faktiskt. Det är nog inte så enkelt som det kanske kan tyckas.

Plaza de Armas



Som i alla andra städer som vi sett i Sydamerika finns även i Santiago ett torg som kallas Plaza de Armas (vapentorget). Detta är det absoluta centrum eller "downtown".

I Santiago leder de flesta gågatorna till Plaza de Armas, eller så finns de alldeles i närheten.

Här finns högvis med konstnärer och uppträdare av olika slag.



En ganska skojig företeelse är att på kvällarna står amatör-astronomer och tjänar sig en hacka på att låta folk titta på stjärnor och planeter genom sina teleskop, som dom ställt upp på torget. Jag provade naturligtvis och fick för första gången se Saturnus ringar.

Estación Central



Denna centralstation har jag visat på vykort förut, men den gången fick jag bara med halva byggnaden. Den är så tjusig så den kan visas igen. Så här ser den ut i sin helhet sedd från gatan. Tyvärr är fotot inklusive bussar och "julgran". Det är alltid så många bussar i vägen så den enda chansen att få en bild på hela stationen från andra sidan Avenyn var att hoppa in i en buss och åka förbi och ta en bild genom rutan. Här är den.

Santiago's bussar



Bussarna borde få ett eget kapitel. Det jag skriver nu har jag fått berättat av våra bekanta i Santiago. Det finns c:a 16000 bussar i Santiago, alla stadsbussar är gula. Det påstås att förarna har viss provision på biljettintäkterna. Detta betyder att ju flera passagerare de har, ju mer pengar tjänar dom. Detta betyder i sin tur att dom far fram så fort det går och helst kör dom om varandra för att hinna före till nästa hållplats. Där står man så kort stund som möjligt, osv. När dom ger sig iväg från hållplatserna och vid grön gubbe i gatukorsningarna är det gasen i botten! Dom kör så tätt bakom varandra att man knappt kan tro det är sant. Bussarna har visserligen någon sorts ljuddämpare - men det märks knappt. Någon avgasrening utgår jag från inte finns. Följden av detta är ett fullkomligt fruktansvärt oväsen när bussarna dundrar förbi. Hur luften är på gatorna skall vi inte tala om.

Restaurangbesök



I stadsdelen Providencia finns ett höghus som högst upp på 18:de våningen har en roterande restaurang. Den besökte vi en kväll. Vi kom i god tid före solnedgången (som f.ö. var c:a 21.00). Vi kom tidigt så vi kunde välja bord och tog ett med utsikt över Anderna. Efter c:a 2 tim var vi tillbaka till samma ställe.

Utsikten över Anderna



Anderna börjar direkt utanför stadsgränsen åt öster och det är bara 4-5 mil till de stora skid-anläggningarna El Colorado och Valle Nevado. Vägen slutar på 3000 m höjd över havet vid hotellet i Valle Nevado. Toppen till höger på fotot är Cerro Plomo med höjden 5424 m.ö.h.

Utsikten från den roterande restaurangen när vi anlände.

Vi hade bokat ett hotell i Santiago's Downtown nära Plaza de Armas för att vi lätt skulle kunna komma ut och se på stadslivet på kvällarna. Detta gillade emellertid inte vår samarbetspartner och tyckte bestämt att vi

skulle flytta till ett som han uttryckte sig "säkrare" ställe. Vi tyckte nog att det verkade en aning överdrivet och tvekade, men gav med oss efter en stunds övertalning. Han ordnade så att vi efter en natt i Downtown flyttade till ett alldeles nytt och modernt hotell i Santiago's utkant mot bergen, i stadsdelen Las Condes. Vi hamnade på 12:te våningen och fick utsikt mot Anderna.



Det var verkligen i utkanten och mellan oss och bergen fanns glest med höghus och resten var villaområden ända upp mot sluttningarna i bergen. Det var inte särskilt dyrt, men framför allt lugnt, säkert och mycket bättre luft än i Downtown. På detta kort visas utsikten från vårt fönster.



Hasta Luego! Anita och Reinhold
Fortsättning följer