

## Vykort från Puerto Montt, Chile

I Santiago var det varmt och gott, men när den första delen av jobbet var klart skulle vi åka söderut och ha semester i c:a 10 dagar. Vi tillbringade en Chilensk julafton hemma hos våra bekanta i Santiago. På juldagens morgon bar det iväg med flyg söderut till Puerto Montt.



Puerto Montt ligger drygt 100 mil söder om Santiago och har ett helt annat klimat. Här regnar det mycket, även under sommaren. P M ligger ungefär lika långt söder om ekvatorn som Barcelona i Europa ligger norr om ekvatorn. Klimatet däremot liknar troligen det som England och Irland har och det är definitivt inte lika varmt som i Sydeuropa.

### Flygplatsen i Puerto Montt



När vi landade på flygplatsen regnade det och det var endast 15 grader. Det var ju inte så kul, men det var i alla fall 15 plusgrader. Hemma i Sverige var det -20 till -30 °C. Det var helt enkelt ett oväder som vi hamnat i, ett riktigt lågtryck, såna som vi brukar ha hemma på sommaren.

## Vy från vårt hotell i Puerto Montt



Detta var vad vi såg från hotellet. Det är i alla fall Stilla Havet som knappt syns utanför fönstret.



En av de första iakttagelserna vi gjorde var flockar av löshundar som rörde sig över hela stan. Det måste vara hundratals. Frågan är om de är vilda eller om de bara är lösa, troligen vilda. De ser i alla fall helt ofarliga ut och går alltid undan för människor. Oftast var det 5-10 hundar i flockarna. Undrar om detta är en optimal storlek på hundflocken. Här skulle ju den intresserade på nära håll kunna studera hundar i flock, hur dom betar sig, vem som är ledare, osv.



## Llanquihue

När vi nu kommit till Puerto Montt, skulle vi äntligen få se den magnifika vulkanen Osorno. Detta skulle ske snarast möjligt. Vid fint väder kan den ses från en utsiktsplats i närheten av PM, men det bästa stället är att åka ett par



mil till en sjö som heter Llanquihue (uttalas "jankiói"). Llanquihue är den största av sjöarna i sjödistriktet i södra Chile. Där ligger en liten by som har samma namn som sjön. Dit skulle vi. Sagt och gjort, vi tog en buss från bussterminalen i PM. Det går ständigt småbussar fram och tillbaka mellan städerna och byarna. En halvtimme

senare klev vi av i byn. Vi såg naturligtvis inte röken av vulkanen i det väder som rådde. Vi såg inte ens foten av den. Vi fick gå fram och tillbaka och fotografera de tomma gatorna i stället. Att det var så folktomt kanske berodde på att det

faktiskt var juldagen och det är en viktig helgdag för Chilenaerna. Det var mycket intressant att studera "arkitekturen" i byn, då samtliga byggnader var fullständigt olika varandra. Här var det tydligen fritt fram att utforma sitt hus och måla eller inte måla



det precis som man själv ville. Det enda som tycktes vara gemensamt var att de var byggda i trä. Vi tyckte att detta var ett mycket speciellt ställe, så man kan väl säga att bussturen var värd trots att vi inte såg vulkanen. Vi kunde se senare under veckan att byarna och småstäderna faktiskt liknade denna by. De ständigt närvarande hundflockarna fanns även här.





Några av träkåkarna i Llanquihue. Juldagen den 25 dec. 2002. Pittoreskt, eller? I alla fall mycket speciellt.



***Hasta Luego!***  
***Anita och Reinhold***  
***Fortsättning följer***