

Vykort från Buenos Aires (1)

Vi har gjort ännu en resa till Sydamerika. Denna gång har vi besökt Chile och Argentina. Därför kommer det några "extravykort" - än en gång. Skolspanskan börjar sitta och det är därför extra roligt att komma till länder där man normalt endast talar spanska.



Efter 14 tim och 10 min nonstop flyg från Frankfurt landade vi i Argentinas huvudstad Buenos Aires. Några ord om flygplanet vi åkte med kan vara av intresse. Det var en splitter ny Airbus A340-600. Vi åkte den 17 dec och flygplanet gjorde sin första ordinarie flygning den 15 dec. Nästan premiär! Planet är drygt 75 m långt och kabinen är 61 m. Det är världens längsta, mest bränslesnåla och tystaste passagerarflygplan. Det tar c:a 380 passagerare. Planet kan flyga nonstop med full last 1390 mil och sträckan Frankfurt - Buenos Aires är 1321 mil. "Bara" 70 mil tillgodo. Planet skulle (och har säkert) ha ett unikt underhållnings- och informations program via video och datorer - men, det funkade inte. På utresan funkade endast videofilmer och på hemresan 3,5 vecka senare funkade ingenting! Så var det med det unika programmet. Som tur var funkade flygplanet och det kändes i alla fall viktigast.

Vi hade hört så mycket gott om Buenos Aires och vi hade länge önskat att åka dit. Nu passade det att göra ett uppehåll där. Det sägs att BA är väldigt lik vissa stora städer i Sydeuropa, t.ex. Paris och Madrid med stora breda boulevarder, parker, gågator, alléer osv. Jag kan inte själv avgöra detta då jag aldrig varit i Paris och endast gjort ett kort besök i Madrid vid mellanlandning, men det är säkert sant.

Det sägs att BA har 14-15 miljoner innevånare! Sant eller inte, inflygningen tyder i alla fall på att det finns mycket folk!



Inflygningen till BA visar en enorm stad. Vi hade fönsterplats, men tyvärr mitt över den breda vingen (11 m bred närmast flygplanet) så sikten var nästan lika med noll. Det som syns här är endast en mycket liten del av staden.

Det bruna upp till höger bakom motorn är Río de la Plata (Silverfloden), som inte alls är en flod och verkligen inte heller är "silvrig". Det är helt enkelt en djup havsvik. Den är mycket

förorenad. Vi fick senare höra av en guide på en sightseeing att vattnet här betraktades som ett av de tre mest förorenade i världen! Undrar vad Evert Taube hade skrivit om Río de la Plata i visan om han kommit dit i dag och sett detta och skulle viken ha fått namnet Silverfloden idag? Troligen inte, troligen Skitfloden.



Enda gången vi såg Río de la Plata från havets nivå. Det tjocka bruna fältet ovanför bilarna. Bilden tagen från en buss under sight seeing turen.

Plaza de la República

Det (Río de la Plata alltså) var det enda trista från BA (som vi såg, måste väl tilläggas). Det finns mycket trevligt att titta på också. T.ex. utsikten från hotellet. Tips över lämpliga hotell hade vi fått av Gunnar, en av våra bekanta från Santiago, som varit där många gånger. Vi fastnade för ett hotell som hette República och som ligger vid Plaza de la República. Vi bokade hotellet via Internet innan vi for. Det fungerade perfekt förutom att priset hade gått upp några USD. Som kompensation fixade dom ett rum med utsikt. Rummet var ändå så billigt, så det var vi tvungna att ta. Mitt på denna plaza står den kanske mest kända symbolen för BA, nämligen obeliskens, 67 m hög. Inte vilken obelisk som helst, utan "El Obelisco". Senare när vi återkom till Argentina och Patagonien såg vi några TV-program och när det var reportage från BA, fanns alltid El Obelisco med i vinjetterna. Vårt rum hade balkong mot Plaza de la República, som också är en jätterondell med El Obelisco i mitten!



Plaza de la República i hjärtat av Buenos Aires. Från plazan går det ut avenyer i 6 olika riktningar. Huvudgatan som obeliskens står på, som sannerligen inte bara är en gata, är Avenida 9 de Julio, (Nionde juli avenyn). Jag återkommer till den.

Hasta Luego! Anita och Reinhold
Fortsättning följer