

## Vykort från Temuco (2)

Vi stannade två nätter i Temuco. Om man skall hinna göra något på ett ställe, måste man nästan alltid stanna minst två nätter. Under själva resedagarna hinner man sällan mer än att gå ut på stan och rekognosera efter att man kommit fram.



Från detta ställe var det troligen enda chansen vi hade för att kunna åka ut till Stilla Havet under denna resa. Sedan hade vi ju tänkt åka österut mot Anderna och Argentina. Vi gick till bussterminalen och kollade på bussarnas skyltar vart de gick och snart fann vi en buss med destination Carahue och Puerto Saavedra. Vi såg att bussarna gick med endast en kvarts mellanrum eller så. Det var bara att hoppa på och åka med. Innan vi gick av bussen vid ändstationen kollade vi hur ofta och hur sent dom gick tillbaka. Viktigt, så vi vet att vi tar oss tillbaka.

### Puerto Saavedra (vid Stilla Havet)



I mitten av bilden är ändstationen (taket) för bussarna till Puerto Saavedra. Till vänster om husen skymtar en vik av Stilla Havet. Självklart är det grusvägar dit.



Byns supermercado är inte ett snabbköp precis. Det är som en gammaldags diversehandel från 50-talet i Sverige där man handlar över disk. Vi kollade pris och standard på en "hosteria" = övernattningsställe eller hotell. Vi tänkte att om det verkade trevligt kunde vi tänka oss komma tillbaka dagen efter och tillbringa ett par dar vid havet. Dom ville ha 7 USD = 53 SEK per person och natt. Inte mycket pengar, men vi avstod efter att ha varit inne och kollat. Det var inte särskilt inbjudande. När vi gick förbi "toaletten" luktade det nåt fruktansvärt! Dom prutade lite och sa att mat ingick, men vi sa "no gracias" och gick.

## Beach walking

Från bussens vändplats är det endast några hundra meter ner till havet. Det var härligt att se och höra det dånande och mäktiga Stilla Havet igen.



Tyvärr bestod inte stranden av hård sand som det brukar vara, i alla fall på dom ställen vi varit på tidigare. Här var det löst grovt grus eller småsten, c:a 2-5 cm i diameter. Stenarna var runda eller äggformade. Det var mycket jobbigt att gå här, så det blev inte så lång beach walking denna gång.



Vi tog oss i god tid tillbaka till byn för att ta bussen tillbaka till Temuco. När det inte blev så mycket beach walking fick vi mera tid över och vi ville faktiskt se byn också. Byarna här vid havet har ett mycket speciellt utseende och består i huvudsak av små trähus. Vi knallade genom hela byn ända till utfarten mot Temuco.



Utanför en butik i Puerto Saavedra



Puerto Saavedra. Det kom en regnskur här.



Puerto Saavedra, genomfarten och utfarten mot Temuco.

Vi gick ända till slutet av gatan på bilden ovan. Det visade sig senare när bussen kom, vara ett misstag, då vi faktiskt riskerade att inte komma med. Vi hade väl gått ett par tre km från bussens vändplats och när den kom var den fullständigt smockfull av folk. Det var ingen fullstor buss utan en mittemellanstorlek. Vi lyckades ändå trycka oss in och komma med. Trots att den redan var absolut full, tog dom in ännu mera folk längs vägen, ända tills det var omöjligt att knuffa in en enda till! Vi stod allra längst fram och hade i alla fall utsikt framåt. Mitt i detta (kaos?) lyckades dessutom biljettkillen ta sig genom hela bussen och ta betalt av folk. Sträckan in till Temuco var c:a 80-90 km och vi var tvungna att stå så nästan hela vägen. Ju närmare vi kom stan, ju fler gick av, så på slutet blev det hyfsat med platser. Det var synd om alla som blev kvar utmed vägen. Dom ropade och vinkade när dom märkte att bussen inte ens saktade in utan bara blåste förbi. Värst var all packning som folk hade med sig. Till slut blev situationen så hopplös att chauffören var tvungen att placera en stor papplåda plus väskor framför sig uppe på hyllan som bildas uppe på instrumentbrädan! Den skymde ju hans sikt framåt, men vad skulle han göra. Så går det till där nere på andra sidan klotet.



Bussen vi åkte med var inte kvällens sista och hade vi inte kommit med denna tur, hade vi självklart gått tillbaka genom byn mot vändplatsen och fått gå på tidigare på nästa buss. Vi fick ju se byn i alla fall.

Vi kom tillbaka till Temuco utan problem och hade på återvägen bestämt att åka vidare till Villarrica eller Pucón, som ligger närmare Anderna, nästa dag och alltså inte tillbaka till havet.

Man hinner ändra resplanerna många gånger på en sån här resa.

---

***Hasta Luego! Anita och Reinhold***  
*Fortsättning följer*