

## Tillbaka till Argentina

Vi lämnade Pucón vid 11-tiden dagen före nyårsafton. Avståndet till San Martín de los Andes (San Martín i Anderna) är inte mer än 19 mil, men det tog c:a 7 timmar att komma fram. Vägen över Anderna är en otroligt dålig grusväg (som dom flesta grusvägar här).



### **Buss till San Martín de los Andes**

När vi dagen innan skulle köpa biljetter till bussen höll vi på att inte hitta biljettkontoret trots att folk hade ritat ut på en karta var det låg. Om man tittar på denna bild kan man kanske förstå varför. Inget mer än några uppklistrade papper tyder på att det är ett biljettkontor i denna kåk. Det ser ju mera ut som ett vanligt bostadshus.



I väntan på bussen utanför biljettkontoret i Pucón. Klart för avfärd till Argentina. Anita i mitten.

Som sagt, vissa av vägarna är dåliga. Detta är en sådan. Det går nog inte mycket trafik mellan Chile och Argentina på just denna väg.



Så här ser det ut ena stunden.



I nästa, när någon kört om ser det ut så här.

## Volcán Lanín



Alldeles efter gränsen in på den Argentinska sidan när vi stannade vid tullen kunde vi fotografera en av de mäktigaste och den allra högsta av alla vulkaner i denna del av Sydamerika. Det är Volcán Lanín med en höjd av 3747 möh. Den är visserligen högre men i alla fall inte lika snygg och perfekt konformad som Volcán Villarrica. Gränsen mellan Chile och Argentina går genom toppen.



Från bussen kan vi se den mäktiga Lanín avlägsna sig och bli mindre och mindre.



Bilden är tagen genom en öppen ruta i bussen. Lanín i mitten. Stället är ungefär mitt emellan Junín de los Andes och Volcán Lanín. Från och med här ökar det ökenartade busklandskapet mer och mer. Endast längs de talrika älvarna har riktiga träd en chans att växa och överleva.



Bilden visar vägen vi åkte från Pucón vid Lago Villarrica i Chile till San Martín de los Andes som ligger vid östra änden av sjön Lácar i Argentina.

Det skall tilläggas att även på denna resa hade vi svårt att bestämma oss för var vi skulle gå av bussen. Vi hade visserligen köpt biljett till San Martín, men vi tänkte att om det ser fint ut i Junín de

los Andes, så kunde vi ju gå av där. Junín är en liten stad jämfört med San Martín och vi gillar att stanna på små genuina ställen. Samma sak hände här som i Villarica. Vi ångrade oss i sista minuten. Vi gick av när bussen gjorde en kvarts uppehåll på terminalen i Junín och tänkte efter. Vi gick in igen och fortsatte till San Martín. Det var egentligen tur för annars hade vi troligen måst fortsätta till SM nästa dag. Här tycktes inte finnas så mycket. Allt verkade vara så utspritt så det som troligen fanns kunde vi inte se. Vi hade tänkt hyra bil några dagar och åka runt och utbudet av allt trodde vi var mycket större i SM. Det verkade inte som om det fanns någon biluthyrning här heller. Omgivningarna runt Junín de los Andes har enligt vår resehandbok Argentinas bästa fiskevatten när det gäller öringfiske och det vill säga en hel del. Här finns massor av fantastiska vattendrag med kristallklart vatten.

## San Martín de los Andes



San Martín de los Andes ligger mycket snyggt mellan bergen. Till vänster i bilden syns den östra änden av Lago Lácar. Staden har c:a 20.000 inv. och har det mesta, banker, restauranger, biluthyrning, hotell, bokningskontor för Aerolineas Argentinas (Argentina's "SAS"), mm. mm. Ganska turistisk, men är ändå en genuin småstad.

### Nyårsafton 2003 i San Martín de los Andes

Det var inga som helst problem att få bord till nyårsafton denna gång. Vi mindes hur det var året innan i Bariloche, då vi stod i kö och fick ett bord strax före 24.00. I alla fall, strax intill oss satt ett norskt par, som var ute på en riktig långresa i Sydamerika. Dom hade tagit tjänsteledigt och skulle vara ute i 5-6 månader. Fantastiskt! Det skulle vi också vilja. Titta på deras hemsida med fantastiska bilder (särskilt Machu Pichu) från resan. <http://reisen.krogvig.no>



Nyårsafton 2003.



Efterfesten med norrmännen på stranden vid Lago Lácar.

---

***Hasta Luego! Anita och Reinhold***  
*Fortsättning följer*