

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi's norra strand. På riktig spanska uttalas Villa "vijja", men här uttalas det "vicha". Vi kom dit på nyårsdagen vid 17-tiden i ett perfekt väder, c:a 30 graders värme och vindstill. Året innan hade vi passerat här med buss och kunde då bara se stället genom rutan. Nu hade vi bestämt oss för att övernatta i "vicha".



Det var inte helt enkelt att hitta ett ledigt rum i den prisklass vi önskade, så vi måste åka runt lite och fråga. Vi hittade ett litet pensionat med acceptabelt pris. Det var Verena's haus och låg insprängt i en fantastisk lummighet mitt i byn. Det kostade 270 SEK inkl. frukost, vårt dyraste rum i Argentina om vi räknar bort Buenos Aires. Där bodde några argentinska pensionärer. Dom var mycket nyfikna på vilka vi var och väldigt intresserade av hur det ser ut i Skandinavien. Vi hade med oss en liten bunt foton hemifrån som vi visade och det var väldigt uppskattat.

Biff Churasco



Biff Churasco. Villa la Angostura. Argentina, jan 2004

Att Argentina är ett riktigt biffland visar väl denna bild. Den visar vår middag i Villa la Angostura. Det är biff Churasco, minst ett halvt kilo tung och troligen en av Argentinas mest kända maträtter. Tyvärr orkade vi inte äta upp mer än hälften. Tilläggs kan att det faktiskt ingick potatis också, även om det inte syns.

En av damerna som bodde på hotellet visste det mesta om Sveriges kungahus och höll ett litet föredrag för oss, på spanska förstås. Tyvärr kunde hon inte engelska. På morgonen nästa dag hade hon tydligen läst på någonstans för då kunde hon berätta ännu mer om några saker som hon hade varit osäker på. Egentligen ganska konstigt när man tänker på att många människor vi mötte, inte ens hade en aning om var Sverige ligger. Ganska vanlig fråga som man ställer är "var ligger Sverige och vilket språk talas i Sverige"?

Det var absolut tyst på natten och vi sov verkligen gott och tidigt på morgonen vaknade vi till en fantastisk fågelsång. Det var ju midsommar i Argentina och vid den tiden brukar ju fåglarna spela ordentligt. Vi åkte vidare på morgonen, men det kändes inte riktigt bra att fara så där direkt. Här fanns en del att göra. Det är ett så fantastiskt fint ställe vid en fantastisk sjö. Detta är ett ställe som vi gärna återvänder till.

Lago Nahuel Huapi

är till storleken ungefär lika lång som Storsjön i Jämtland, men betydligt smalare. Den är 75 km lång, ligger på en höjd av 764 m över havet. Den är 438 m djup! Medeltemperaturen vid ytan är 5 grader C under vintern och 15 grader under sommaren. Den har ganska många både stora och små öar.

Vilken paddelsjö!





Bilden är tagen rakt söderut ett stycke öster om Villa la Angostura. Vattnet är kristallklart.



Bilden är tagen västerut mot Anderna från samma ställe. Figurerna ute i vattnet är flugfiskare.



Västerut från sjöns östra ände. San Carlos de Bariloche ligger på andra sidan mitt framför dalsänkan i mitten. På nyårsafton året innan kom vi dit från Chile med båt och buss via sjösystemet Todos los Santos som ligger till höger utanför bilden och bortom bergskedjan.

När vi kom till östra delen av Nahuel Huapi ändrade plötsligt naturen skepnad. Den övergick helt plötsligt från att ha varit full av skog med stora träd till ökenartad terräng med låga buskar. Det visade sig senare att det var samma sak hela vägen söderut som vi åkte. Västerut mot bergen var det bördigt och stora täta skogar och österut öken. Övergången mellan skog och busklandskap är oftast mycket tvär, ibland endast några hundra meter. Vid sjöar och vattendrag kan övergången vara mindre än 10 m!



Vägen från Villa la Angostura går bitvis utefter sjön Nahuel Huapi. Jag har försökt rita in sjöns konturer. När vi kom till korsningen i den östra delen av Nahuel Huapi kunde vi inte låta bli att åka en bit på vägen norrut längs älven Río Limay. Året innan åkte vi just den vägen ett par mil längst Limay. Det var ett speciellt ställe som vi absolut ville återvända till och se. Sträckan Villa la Angostura till San Carlos de Bariloche är 95 km.



Vägen norrut från Nahuel Huapis östra spets. Här växer inga träd, endast buskar, gräs och några blommor.

Río Limay



Detta ställe glömmet man inte så lätt och det ville vi återse. Här kommer Río Limay och gör en vacker sväng. Vägen följer flodens sväng c:a 50 höjdmeter ovan vattnet. Stället kallas "Amfiteatern". Slänten ner mot vattnet liknar faktiskt en amfiteater.



Just på detta ställe syns mycket tydligt att övergången mellan växtlighet och buskig öken är absolut tvär. Río Limay avvattnar hela sjösystemet runt Nahuel Huapi. Vattnet är kristallklart.

Hasta Luego! Anita och Reinhold
Fortsättning följer