

Junín de los Andes

Vi anlände till Junín på eftermiddagen och fick lite tid över att ta det lugnt, t.ex. att orientera oss i stan, äta lite och leta hotell. Det visade sig vara lugnt och trivsamt här. Drygt en vecka innan hade vi ratat detta ställe. Nu skulle vi i alla fall stanna här en natt. Hade vi nu haft mera tid hade vi självklart åkt ut till observationsplatsen och titta på när kondorerna kommer "hem" efter en dags segelflyg.



Junín de los Andes

är helt "fyrkantig" med kvadratiska kvarter. Förutom i själva centrum, runt plazan, är det ganska gles bebyggelse, precis som på många småstäder vi hade sett. Här var det faktiskt fullt på de två hotell vi först såg. Det finns endast några få och vi började tänka att vi kanske måste åka vidare till San Martín, där det finns flera hotell. Vid plazan hittade vi stadens turistinformation och där fixade dom ett rum på ett hotell som ligger i utkanten av stan. Det visade sig senare att det finns ganska många boenden i stans utkanter och omgivningar. Det är stugbyar och fiskecamper liknande de som finns här i Sverige, men vi vill bo nära centrum där vi kan gå ut och äta gott på kvällen. Det är en stor del av nöjet och då skall man helst inte bo flera km utanför stan.



Vårt hotell i Junín de los Andes hette San Jorge. Ett fantastiskt hotell, lugnt med fin natur runt om. Inne på hotellet hänger fullt av bilder på stora öringar som man fångat i älvarna genom åren. Jag måste väl även berätta vad dubbelrummet kostade, endast 189 SEK inkl. frukost. Inte per person utan för båda tillsammans - förstås!



Några typiska byggnader i centrum av Junín. En mycket modern, ren och snygg småstad.



Trucha en Ruca Huene, Junin de los Andes, Argentina jan 2004

Eftersom vi var i "trucha" (öring) distriktet var det ju självklart att vår sista middag i Argentina skulle vara just trucha. Denna fantastiska öringmiddag avnjöts på en restaurang som heter Ruca Huney. Det blir väl tjtatigt med alla dessa priser, men det går inte att låta bli att berätta om vad denna middag innehöll och priset. 2 stora truchafiléer (som var benfria), pressad potatis, 2 stora öl, 1 flaska vitt vin (kostade 27 SEK och var kanongott), bröd med en

speciell Argentinsk röra av frukter och kryddor som tilltugg (kanongott), en sorts sallad av auberginer, 2 ensalada de fruta (fruktsallad) och kaffe. Allt detta kostade 148 SEK. Taxin till hotellet (c:a 1,5 km) kostade 2,94 Arg pesos = 8,10 SEK!! Vi gav chauffören 5 Arg pesos = 13,50 SEK och gissa om han blev glad. Detta var vid 23-tiden.



Bilden visar restaurangen Ruca Huney.

Priserna i Argentina är som märks mycket låga. Det är nästan så att vi skämdes ibland när vi fick notan. Detta beror naturligtvis på att den Argentinska valutan har sjunkit fruktansvärt och att våra SEK relativt sett är värd ganska mycket.

Tyvärr var vår bilresa slut här. Lip, lip. Vi mindes känslan vi hade när vi startade från San Martín en vecka tidigare, då vi hade resan framför oss. Vi hade en hyrbil, vi hade en vecka på oss, vi skulle åka runt i ett nytt land längst ner i Sydamerika, naturen är fantastisk, kanske ungefär som i Nordamerika fast "tvärtom", vi var tvungna att klara oss på spanska, det var billigt att resa och framförallt, att bo och äta. Vad mer kunde vi begära. Men här var det slut. Vi tänkte att hit skall vi allt återvända, kanske flera gånger. I så fall skall (eller borde) en kamera med ett skapligt teleobjektiv medföras. Vi såg så otroligt många vackra fåglar och massor av stora rovfåglar som var fantastiska att se på i kikaren, men inte blev mycket i vår lilla digitalkamera.

Det kostar en del att åka hit, men när man väl är på plats har man ju råd att unna sig saker och det är ju väsentligt på en sådan här semester. Om man dessutom kan åka på andra tider än de vi kan, d.v.s. jul- och nyårshelgerna, är t.o.m. flygbiljetten till Buenos Aires överkomlig.

Nästa dag, vår sista i Argentina, var det bara att packa för att börja resan till Santiago. Det kändes lite trist, som om vi var på väg hem. Flygplatsen ligger mitt emellan Junín och San Martín. Det var två timmars flyg till Buenos Aires, buss till den internationella flygplatsen och sedan två timmars flyg tillbaka till Santiago i Chile och några dagars jobb.



Junín de los Andes. I bakgrunden den mäktiga Volcán Lanín vars topp når högt över övriga toppar i Anderna (som är ganska låga här) och bildar ett av gränsrösen mellan Chile och Argentina, precis som Sylttoppen gör mellan Norge och Sverige. Till vänster om Lanín skimtar toppen på Villarica vulkanen långt inne i Chile.

Vår resa (efter Temuco)



Dagarna i Santiago gick fort och helt plötsligt måste vi börja hemresan till Brunflo. 3,5 veckor hade gått. Det är bara att konstatera att det är lätt att trivas i Chile och Argentina och om inget oförutsett kommer emellan återvänder vi nästa vinter.



Här står maskinen som på 17 timmar tog oss till Frankfurt och i vilken video- och datorapparaterna inte funkade på hemvägen - heller.

Hasta Luego! Anita och Reinhold

Här är det slut. Fortsättning följer - inte.