

# Vykort från Påskön - Isla de Pascua - Rapa Nui

Utflykt längs västra kusten 2.

(IslaPascua2005\_05.pdf)



Denna heliga plats där moaierna står kallas Tahai. Moaierna från vänster är: Ahu Tahai, Ahu Vai Huri och Ahu Kote Riku.



När vi gått ytterligare några hundra meter kom vi till denna moai. Namnet är Ahu Hanga Kio'e. Man kan väl påstå att även denna har det "gamla" utseendet. Vi får jämföra när vi så småningom kommer till Rano Raraku och får se de "modernare" formerna på moaierna. De måste ju vara "modernare" då de knappt hann lämna "födelseplatsen" innan tillverkningen plötsligt upphörde.





Vi går vidare med hunden som följeslagare. Moaien i mitten är Ahu Hanga Kio'e. Hanga Roa och Vulkanen Rano Kau i bakgrunden.



Hästar, hästar och åter hästar. Var vi än gick mötte vi flockar av lösa hästar. Ganska trevligt eller hur? Anita är ju livrädd för hästar och går normalt omvägar för att undvika dom, men inte Påsköhästarna. Hon kunde gå rakt igenom en sån här flock. Hästarna var heller inte rädda för oss. Påsköhästarna lever ett mycket behagligt liv, kanske så nära en hästs ursprungsliv som det går att komma. Till höger syns ytterligare en av moaierna längs västra kusten.





Vi försökte flera gånger att lura bort hunden så att den skulle gå tillbaka till byn, men helt omöjligt. Vi tänkte att det var ingen bra idé om han skulle följa oss hela dagen utan mat och vatten. Även om han ibland var ett par hundra



meter framför oss och vi försökte springa bakom några klippor och gömma oss, kom han strax och viftade på svansen - naturligtvis. Man kan självklart inte

lura bort en hund. Som syns är klipporna både höga och branta. Hur Anita vågade gå så nära kanten är fortfarande en gåta!



Hanga Roa från avstånd. De röda taken i mitten alldeles vid havet hör till vårt hotell. Ute på udden till höger finns campingen.





De två öar som vi ville titta närmare på. Bilden är tagen från andra hållet när vi gått förbi. När vi kom fram till öarna kände vi att vi ville gå längre så det blev ett par km till innan vi vände.



Här vände vi. Framför oss kan vi se foten av vulkanen Terevaka - och Anita.

*Fortsättning följer*