

Vykort från Quinchao, Isla de Chiloé

Det var sista dagen på Chiloé och vi hade lämnat tillbaka bilen. Det fanns ännu en del kvar att se på ön och vi hade räknat ut att åka ut på en annan ö som heter Isla de Quinchao. Vi hade hört att den ön kanske är ännu speciellare än själva Chiloé. Det är endast ett par mil dit från Castro och det går minibussar ungefär varje kvart. Alltså bara att hoppa på.



Det blev en buss sight seeing och vi gjorde första anhalten i en liten stad på Chiloé sidan som heter Dalcahue. I vår guidebok står att där är marknad varje söndag. Denna dag var just söndag. Man kan nog säga att vissa ställen på något sätt är väldigt unika. Dalcahue är definitivt ett sådant. Vi besökte katedralen, plazan, hamnen och marknaden. Här såldes nästan allt som går att transportera i bil eller på kärra. Det var alldeles intill hamnen och där lastades massor av får från båtar till lastbilar. Tyvärr tyckte vi inte att det fanns något att köpa, men på ett sådant ställe märker man verkligen att det är mycket långt hem.

Marknaden i Dalcahue



Marknaden i Dalcahue



Här finns en grej som kanske inte stör, men den passar på något sätt inte in i bilden. Den finns där och visar verkligheten. Den stör nog lite i alla fall. Det är parasollen som indikerar att samma glass säljs här som hemma. Om man tröttnar på annat kan man ju alltid köpa en Magnumglass.



Delar av hamnen i Dalcahue. Isla de Quinchao syns på andra sidan sundet.

Efter en lunch i Dalcahue gick vi bort till färjeläget, ett par hundra m från marknaden och tog färjan över sundet till Isla de Quinchao. Där fick vi vänta en halvtimme på bussen. Vi ville nämligen långt ut på ön, helst så långt som möjligt, i alla fall så långt som tiden medgav. Bussarna vände i Achao, så längre än dit kom vi inte.



Achao



Achao är en liten stad eller stor by mitt på öns östra kust. Hamnen liknade inget som vi tidigare sett. Piren är säkert 100 m lång och lutar så att det alltid går att lägga till någonstans med småbåtar oberoende av om det är hög- eller lågvatten. På bilden är det lågvatten.



Det som gjorde denna plats ännu charmigare än de andra platser vi besökte var att här vilade ett otroligt eller kanske ett märkligt lugn. Detta kan kanske till viss del bero på att det var söndag. Det var i alla fall mycket lite folk ute på gatorna. Det var nästan helt tomt och tyst.



Plaza de Armas. Kyrkan är naturligtvis byggd i trä och anses enligt guideboken vara speciellt fin.



Nog verkar väl gatorna i Achao väldigt folktomma? Om det nu beror på att det är söndag, varför är det tomt på söndag? Även här var alla hus vi såg byggda i trä. Vi gick gata upp och gata ner och alla såg likadana ut - som de här två. De spikraka gatorna är ordnade i ett perfekt rutmönster. Fult, snyggt eller pittoreskt, vem vet? Den som vet får bestämma. En annan konstighet med staden är att vi nästan inte såg några affärer. Självklart finns de, men de vi såg ligger otroligt glest och inte har de några skyltar heller.



Antagligen skall detta bli något sorts affärshus och naturligtvis byggt i trä, i detta fall en sorts spånplatta.



Ytterligare en mycket annorlunda detalj är att standard takbeläggning och väggpaneler är fiskfjällsmönster i alla möjliga fasoner och gjorda i trä. På återvägen tog vi en buss som tog oss hela vägen tillbaka till Castro - direkt.

Hasta Luego! Anita och Reinhold
Fortsättning följer