

## Vykort från San Carlos de Bariloche, Argentina

Som researrangörerna hade lovat kom vi fram till Bariloche vid 21-tiden. Vi hade som vanligt inget rum bokat. Alla andra medresenärer som vi talade med hade bokat rum i förväg. Vi räknade som vanligt med att bara kliva av bussen i centrum och se vad som skulle hända. Staden har ju 100.000 inv. så nog borde det finnas hotell. Ny stad i nytt land och ingen bokning sent på nyårsafton, såna är vi! Vi har aldrig blivit utan rum vart vi än har kommit - ännu.



När man reser som vi, är det en förutsättning att ha en så lätt packad ryggsäck som möjligt, så att man lätt kan ändra planerna och gå från ställe till ställe om det behövs. I alla fall, vi bad busschauffören släppa av oss i centrum eller där det finns många hotell. Han släppte av oss mitt i centrum vid ett hotell som hette Grand Hotell. Utifrån såg det dyrt ut, men vi tänkte att det kostar ju inget att fråga efter priset. Det var definitivt inget lyxhotell, men allt såg väldigt fint ut. Vi frågade på knagglig spanska om det fanns lediga rum och hur mycket det kostade. Killen i receptionen svarade på spanska hur många US-dollar det kostade. Alla hotell är prissatta i US-dollar. Troligen gjorde hans dialekt att vi tyckte han sa 80 dollar. Hellsike, över 700 spänn! Det verkade mycket så vi frågade flera gånger. Vi tänkte att han kanske kan pruta. Vi fick samma svar. Skriv sa vi. Då skrev han 18 USD!!! Alltså 18 US-dollar inkl. frukost, mitt i centrum och kanonfint dubbelrum! Det fanns lediga rum och vi tog självklart ett. Detta säger väl en hel del om prisläget i Argentina (just nu). Vi kände att vi faktiskt måste fråga en helt annan kille nästa dag för att vara säker. Vi fick samma svar.

Vi gick ut på stan vid 22-tiden för att få nåt att äta. På nyårsaftonen var detta



mycket svårare än att hitta ett hotell. Vi var fruktansvärt hungriga. Vi hade inte ätit något riktigt sedan lunchen i Peulla i Chile, där den första båtturen slutade. Det finns många restauranger, men det var fullt överallt. Vid 23-tiden gick vi in på ett ställe och väntade. Vi såg att en del folk lämnade restaurangen. Troligen skulle de hem innan tolvslaget och det gynnade oss. Tjugo i tolv fick vi dela bord med ett par argentinska killar, som också hade

väntat. Vi fick inte in någon mat förrän mellan 01.00 och 01.30! Utan argentinarerna hade det nog tagit ännu längre tid. Bättre sent än aldrig brukar man ju säga och det gällde nu.

## Bariloches omgivningar - Rio Limay



Bariloche ligger öster om Anderna och på c:a 770 meter över havet. När vi kom till Bariloche såg vi direkt att här är ett helt annat klimat än väster om Anderna. Här verkade det vara betydligt torrare än på den Chilenska sidan. Detta

landskap liknar det vi har sett i Montana i Nordamerika. Det känns som att detta är Sydamerikas motsvarighet till Nordamerikas "vilda västern". Floden som rinner här nere i dalgången heter Rio Limay och dränerar hela sjösystemet runt Bariloche. Naturligtvis hamnar vattnet så småningom i Atlanten.



Man blir fruktansvärt sugen på att åka kanot längs "rion", men det är inte så lätt att ordna när man gör ett kort besök på några dagar. Just denna dag är nyårsdagen och praktiskt taget allt var stängt.



Rio Limay



Lago Nahuel Huapi



Vy över sjön Lago Nahuel Huapi med Anderna i bakgrunden. Bilden är tagen från sluttningarna upp mot bergen söder om Bariloche. Staden ligger mellan denna punkt och sjön.

## Lago Nahuel Huapi



Detta blir den sista bilden för denna gång. Västerut på andra sidan sjön ligger Andernas bergkedja och bakom Andernas vattendelare ligger Chile med ön Chiloé. Vi tog oss hit med fyra bussar och tre båtar rakt igenom bergskedjan. Den tredje sjön är den på bilden. Det är bara att konstatera att Sydamerika är en fantastisk kontinent med en makalös natur. Dessutom är det ett gott klimat. Det finns så otroligt mycket att se och allt är så stort. Man bara längtar tillbaka och vi skall tillbaka - snart.



Efter tre nätter i Bariloche tog vi bussen tillbaka till Puerto Montt, en resa på c:a 8 timmar. Denna tur gick genom ett mycket nordligare pass i Anderna. Vi hade bokat sista flyget från PM tillbaka till Santiago, men hade tur och kunde boka om till ett tidigare kvällsflyg. Vi var tillbaka på hotellet i Santiago vid 22-tiden.

### *Hasta Luego! Anita och Reinhold*

Jo, det var en "liten" sak till. Det händer att man tänker till lite grand då och då, särskilt när man är så fruktansvärt långt hemifrån som vi var just här. En tanke som dök upp här är vad som skulle hända om flyget plötsligt stannade och inte längre fungerade på ett tag. Det är ju faktiskt inte alldeles och fullständigt uteslutet. Det finns säkert 10-tusentals turister från hela världen i området och som kommit hit med flyg och förresten även till alla andra ställen i världen. Det finns väl inga fartyg som fraktar folk längre och hur lång tid skulle det ta? Vi är ju vana att alla flygplan går från kontinent till kontinent dygn efter dygn på avtalad tid.

Det skulle nog inte bli lätt att ta sig hem på ett tag.