

Vykort från Buenos Aires (2)

Avenida 9 de Julio



Nionde juli avenyn går rakt genom centrum av BA och påstås vara världens bredaste aveny, 140 m. Det är mellan 8 och 10 filer i varje riktning och som bilderna visar, packat med bilar. Längst bort i fjärran i den vänstra bilden syns obeliskens. Den högra bilden är tagen i motsatt riktning från Plaza de la República, där obeliskens står.

Plaza de Mayo



Den viktigaste plazan jämte Plaza de la Republica är Plaza de Mayo. Den röda byggnaden heter Casa Rosada, presidentpalatset.

Estación Retiro

I stora städer fotograferar jag alltid centralstationen och plazorna. Så även här. Storstädernas centralstation brukar vara sevärda byggnader med udda



utseende, men tyvärr inte här. BA:s centralstation är inte bland de vackraste precis. Men OK, lite udda är den väl.

Estación Retiro i Buenos Aires.

Tango - tango - tango och åter tango



Tango på en av gågatorna i BA:s downtown. Vi såg dessa dansare (och några till) vid flera tillfällen. Det var alltid fullt med folk som tittade vilket väl tyder på att de verkligen kunde dansa tango. Det verkar jättesvårt och det var häftigt att se, inte alls samma som man kan se på dansgolvet här i Sverige. Det är självklart dans, men också väldigt mycket konst och akrobatik. Där går det inte att komma med klena knän.

Vi var också på en tangoshow. Det var fantastiskt att se, men tyvärr fick vi inte ta kort.



Det finns så otroligt mycket att se och uppleva i Buenos Aires och naturligtvis är 3 dagar alldeles för lite, som alltid. Sånt är livet. Man kan inte göra allting överallt. Nu blev det 3 dagar och det känns i alla fall som det är bättre än inget. Vi åker gärna tillbaka men nu drar vi vidare till Santiago de Chile.

Hasta Luego! Anita och Reinhold
Fortsättning följer